

DE MOOISTE JAREN VAN ONS LEVEN

HEEL DEN HAAG en omstreken sprak er over, toen kort geleden in Voorburg een meisje door een man was mishandeld.

Maar dat sinds vele jaren mensen van deze zelfde wereld, met hun kinderen, vertrekken van wat wij hebben: een huis en haard in een vrij land, leven onder belemmerende omstandigheden in hinderlaast ingerichte noedkampen, verstoken van het voor ons NU WEER zo gewone comfort, daarbij stonden wij geen moment stil.

STONDEN: want als het moet komen wij op voor onze medemens in de noed, wáár ook ter wereld.

Mensen, dat MOET inderdaad NU!

Het is een Nederlander, die jaren geleden de taak op zich nam, hem door de Verenigde Naties gegeven, deze tienduizenden in die kampen te pogen weer een menswaardig bestaan te geven. Een toekomst te bieden.

Wij kunnen er trots op zijn dat de man, die men „s werelds grootste bedelaar“ noemt en die in de afgelopen jaren reeds zoveel wist te bereiken, een Hollander is: de heer G. J. van Heuven Goedhart, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Organisatie van de Verenigde Naties.

Deze man heeft enkele maanden geleden in een vergadering harde woorden gesproken: hij nam geen blad voor de mond, hij spaarde de lusteraars, leden van de Verenigde Naties, geen verwijf:

DE WERELD WAARIN WIJ ~~LEVEN~~ *leven!* ~~dienen!~~

ten jaren na de beëindiging van de Grote Wereldbrand leven er tienduizenden mensen in een VRIJE wereld onder beschermende omstandigheden. Daarvoor zijn wij allen verantwoordelijk: Europeanen, Afrikanen, Amerikanen, Australiërs en Aziëten.

gen van de bedrijven en instellingen doen geschieden.

WIJ willen dat op basis van volledige vrijwilligheid doen door volgende week een collecte te houden.

Hier toe is een werkplan gemaakt, dat reeds de aandacht buiten het Van der Heemse dorp heeft getrokken.

NASPEL?
„Een naspel van de oorlog“, schreef — onbewust — een journalist, die een reis had gemaakt langs de vluchtelingenkampen in Oostenrijk en Griekenland. Een dramatisch spel dan toch: want de bijna tien jaren da onze bevrijding is voor de mensen in de vluchtelingenkampen een periode van tien jaren n i t z i c h t l o o s kampleven geweest.

Wij kunnen en willen niet anders, dan onze achte laten slagen. Moge het beroep, dat hertoe volgende week langs verschillende wegen U zal bereiken, niet tevergeefs zijn. Opdat Uw uur loon (door onze Directie verduubeld!) voor die tienduizenden medemens zal betekenen



TWEE hadden een goed idee

Het door de heer L. Rijff (montage) ingezonden idee is goed, maar de besparing wordt alleen gevonden in de soldeerlijp en niet in het perthax. De perthax-strip is n.l. van een universele maat, waarvoor het stempel klaar is. De kosten van een nieuw korter stempel gaan ver boven de besparing van een stukje perthax uit. Toch voor de soldeerlijp-besparing een beloning van f 2.50.

U, mijnheer Kersbergen (meubelmakerij), volkomen gelijk, dat het geen zin heeft om een gat in het Indisprekerdoek te snijden op de plaats waar een „steroog“ komt en geen echte buis het groene licht laat zien. De besparing, die door het weglaten van de bewerking wordt bereikt, komt overeen met een beloning van f 7.50.

DE BAAS KAN HET NOOIT GOED DOEN, WANT

... als hij gepijp is, is hij te familliar,
... als hij ernstig is, is hij een zuurpruim,
... als hij jong is, dan weet hij niets,
... als hij oud is, dan is hij een oude sok,
... als hij drinkt, dan is hij een drinkbroer,
... als hij niet drinkt, is hij een doole piet,
... als hij met iedereen praat, is hij een klemsmeer,
... als hij het niet doet, dan voelt hij zich te hoog,
... als hij mensen op grond van prestatie en bekwaamheid promotie laat maken, kent hij zijn mensen niet,
... als hij zijn mensen kent, dan kiest hij „vriendjes“,
... als hij er op staat, dat men zich aan de voorschriften houdt, dan is hij te lastig,
... als hij het niet doet, dan is hij een slappe vent,
... als hij van zijn mensen verlangt, dat zij hun plicht doen, dan is hij een uitloover,
... als hij het niet doet, dan krijgt hij van bovenaf te horen, dat hij te veel aan de kant van de werkers staat,
... als hij zijn ogen de kost geeft, is hij een spion,
... als hij het niet doet, dan maakt hij het zich te gemakkelijk.
Wij hij alle klachten voorironen, dan moet hij bezitten: de wijsheid van Salomo, het geduld van Job, de hard van een olifant, de stinheid van een vos en de moed van een leeuw.
Als hij er over piekert wordt hij gek.
HOE BESTAAT HET! Staat hij dan altijd de planks mis?
Zeer zeker niet. Er zijn heel veel baazen, die de juiste koers weten te vinden.

Ingezonden door Ch. van der Rec. (Essen: „Grondslagen leiding geven“)

PRACHTIGE EXPOSITIE VDH IN GRIEKENLAND



DEZE PRACHTIGE ERRIS-STAND is door talloze bezoekers bewonderd tijdens de Saloniki-Fair, enkele maanden geleden in Griekenland gehouden. Onze agent aldaar schreef o.m.: „De Erris-stand was wel een van de meest interessante in deze branche, hetgeen uit de belangstelling van het publiek zeer goed was naar te nemen“. „Een aandacht-trekkende expositie was die voor Uw elektrische handboormachines; een van de grootste concerns van Griekenland plaatste tijdens de Beurs een belangrijke order“. Het is plezierig voor ons, Van der Heemens, te horen hoe onze producten in binnen- en buitenland worden gewaardeerd. Ook om er iets van te zien, zoals op deze foto.



OPRUIMEN

De keus is niet moeilijk! En toch is het grootste aantal ongevallen het gevolg van vallen of struikelen. Zo'n ongeval loopt meestal vrij goed af, maar het kan ook zeer ernstig zijn; een nier kan scheuren, een been kan breken, ja men kan zelfs blind worden. Ga eens na wat zo'n ongeval dan aan tijd, geld en ellende gaat kosten en dan te bedenken dat vele van dergelijke ongevallen door „opruimen“ voorkomen hadden kunnen worden. Opruimen vinden vele mensen vervelend en tijdrovend. Tracht eens opgeruimd op te ruimen en U kunt dan in beide betekenissen van het woord „opgeruimd“ blijven, omdat U dan medeverkent ongevallen te voorkomen in het belang van Uzelf en in dat van anderen.

Vergeet de zieken niet

Geachte Heer Meesters,
Nu ik jammer genoeg door ziekte verhindert, zelf niet tegenwoordig kan zijn bij Uw jubileum, wil ik toch langs deze weg m'n hartelijke gelukwensen doen toekomen en U en de Uren een prettige en onvergetelijke dag toewensen. Moge het U gegeven zijn nog vele jaren in een goede gezondheid en de bekende opgewektheid Uw werk te kunnen verrichten. **Let maar niet te veel op het schrijven want ik moet dit alles liggende doen.**

Voor mij zelf zit er nog niet veel schot in. Deze week weer maag- en hartfoto's gemaakt. Het resultaat was voorlopig maar weer liggen tot December, dus niet erg benoedigend. Maar ja, ik probeer er de moed maar in te houden. Groet alle oude bekenden maar als U wilt, en nogmaals een goede dag en hartelijke groeten.

JENSSSE.
C. Fagelstraat 9, Delft.

Naschrift Redactie: Onze zieken vergeten ons niet. En wij? Schrijft ze of beter: ga eens op bezoek.